

Margriet van der Kooi

Derde plekken: Huizen van *welkom*

BEELD Ringnaldo



Jaren geleden leerde ik van prof. Henk de Roest het begrip Derde Plek. Sindsdien kom ik die Derde Plekken overal tegen (zie ook het Spiegelgesprek op pagina), zoals een vrouw die graag zwanger wil worden overal kinderwagens ziet. Wat bedoeld wordt? De Eerste Plek is je huis, waar je met anderen of alleen woont. De Tweede Plek is je werk, vrijwillig of betaald. Met De Derde Plek wordt bedoeld een sociale omgeving, anders dan thuis en werk. Voorbeelden van Derde Plekken zijn: kerken, cafés, koren, buurthuizen, het bankje in de supermarkt waar je een kop koffie haalt en anderen ontmoet. Derde Plekken zijn het cement van de samenleving.

Bij ons in Driebergen heeft de diaconie van de Protestantse Kerk dat goed begrepen. In de schaduw van de vleugels van de Grote Kerk hebben we een bijzonder lunchrestaurant, Koek&Ei. Kwetsbare mensen vinden er werk, gecoacht door professionals. Er wordt duurzaam en verrukkelijk gekookt – ik spreek er graag af. Ontmoetingsplek bij uitstek.

Deuren open! – een vriendin vertelde over hoe in Amsterdam-Zuid de Willem de Zwijgerkerk intensief samenwerkt met verschillende groepen in Amsterdam en een Plek van Welkom aanrichtte. ‘Ik kom van een verrukkelijk feest in onze kerk, 200 kwetsbare mensen genodigd aan mooi gedekte tafels, een driegangendiner, gekookt en georganiseerd door kerkelijke en niet-kerkelijke vrijwilligers, deels met een bijdrage van de gemeente Amsterdam.’

Margriet van der Kooi is hart- en zielzorger in het Daan Theeuwes Centrum in Woerden, eerder geestelijk verzorger in verscheidene ziekenhuizen. Zij is verbonden als predikant aan de PKN Woerden. Daarnaast publiceert zij boeken en artikelen, werkt mee aan de podcasts van Eerst Dit en is spreker over pastorale en ethische onderwerpen. Zie ook: www.margrietvanderkooi.nl.

Ik moest meteen denken aan een Bijbelverhaal, over mensen die een uitnodiging voor een feestmaal afsloegen, omdat het hen niet gelegen kwam. Daarop nodigde de heer des huizes in hun plaats mensen van de straat. En aan dat andere Verhaal, waar vier mannen een verlamde bij Jezus brachten. De ingang van dat huis was geblokkeerd, mensen hadden geen oog voor wat achter hen gebeurde. De mannen, creatief, hakten een gat in het dak. Een Plek van Welkom, van ontmoeten, een Derde Plek.