

Preekschets kerkbalans 2017

Een paar gedachten bij 'Mijn kerk verbindt' n.a.v. Matteus 4:12-22.

Op 22 januari is het de 3^e zondag na Epifanie, de tijd van de verschijning van Jezus. Zijn naam betekent de verlosser. Langzaam wordt duidelijk wat zijn verlossingswerk gaat inhouden. In onze tijd zijn we ook vaak op zoek naar verlossing. Bevrijding uit al die gedachten die ons bezig houden over deze wereld. Met teveel geweld, groepen mensen die tegenover elkaar staan, onzekerheid over de politieke situatie.

Ook al is dat altijd nog niets vergeleken bij wat zich in Jezus' dagen afspeelde, toen iedereen werd gedwongen zich in de Pax Romana te voegen. En juist in die situatie speelt zijn verlossingswerk zich af.

Op 22 januari lezen we in het evangeliegedeelte (Matteus 4:12-22) dat er mensen mee gaan doen in dat werk en dat het allereerst gaat om 'inkeer', zoals we daar lezen. Om je te bepalen wat er werkelijk toe doet. Dat gebeurt allereerst bij de vissers aan het meer, die vissers van mensen worden. Inkeer betekent dan ook ommekeer. Dat we worden verlost van wat ons, ook in ons gedachten beklemd en benauwd. Dat we ons daarvan bevrijd weten. Dat is kerk zijn. Onze zorgen bij de Heer leggen.

Vaak is van die zorgeloosheid weinig te merken in de kerken. We piekeren vaak over de toekomst van de kerk. Hoe moet het nu met de krimp, met de financiën? We kunnen van die zorgen soms wanhopig worden.

En dat terwijl de kerk vooral wil delen in de inkeer, waardoor we die zorgen een plek kunnen geven. We zijn immers in de kerk allereerst geroepen mensen, net als de vissers. Gericht op verbinding. Verbinding met ons geloof, verbinding met anderen, oud en jong, binnen en buiten de kerk. We sluiten ons niet op in ons eigen gelijk, zoals zo vaak gebeurt in de samenleving. Nee, we proberen juist te verbinden.

En het mooie is dat de actie kerkbalans dit jaar ook aansluit bij dat thema: mijn kerk verbindt. Daarmee geven we aan dat we ons in de kerk aan elkaar willen verbinden, maar dat we er ook op uit zijn verbinding te zoeken met mensen, die op afstand staan van elkaar of van kerk en geloof.

Het is goed in de preek bij dat thema aan te sluiten. Met daarbij de wens dat dat verhaal van inkeer en verbinding doorgang mag vinden. Met het oog op het Koninkrijk dat we verwachten. Daar gaat het om in de kerk en dat mag toch ook wat kosten en is dat onze bijdrage ook meer dan waard. In de preek zou het goed zijn concrete voorbeelden te geven van verbinding onderling en van de verbinding met de gemeenschap waar de kerk zich in bevindt.

Op 21 januari worden overal de klokken geluid om haast symbolisch het startsein voor die verbinding aan te geven. Op zondag 22 januari kan daar in liederen en woorden (ook in de inkeer van het gebed) aandacht gegeven worden. Het zou goed zijn om bij de inzameling van de gaven kort iets te zeggen over Kerkbalans en het belang van de voortgang van de verbinding te onderstrepen.

Het zou ook mooi zijn als er een concreet voorbeeld van verbinding in de kerkdienst zichtbaar wordt, misschien rond de inzameling van de gaven. Met een beamer is veel te doen, bijvoorbeeld de posters te laten zien of een van filmpjes die op de site kerkbalans.nl staan.

Ds. Otto Sondorp, lid van de RPG